

Sander Terphuis voor boeiende lezingen over belangrijke thema's!

Het levensverhaal van deze Perzische vluchteling is even imponerend als nederig makend: na een lastige jeugd als zeer slechtziende en bang voor het immer strenger wordende regime van ayatollah Khomeini, besluit hij op achttienjarige leeftijd zijn vaderland te ontvluchten. Zijn plan is even gevaarlijk als briljant: zó goed worden in worstelen dat hij wordt uitgezonden naar de Wereldspelen voor gehandicapten in Nederland. Na een gevaarlijke vlucht uit het Olympisch dorp vraagt hij politiek asiel aan.



Het verlangen naar de vrijheid was zeer sterk. Sander wilde architect zijn van zijn eigen leven. In Nederland bouwde hij een nieuw leven op. Hij greep dankbaar alle kansen aan om in vrijheid zijn dromen waar te maken. De Perzische vluchteling wordt binnen een mum van tijd oer-Hollands: hij trouwt een Friezin, studeert rechten, werkt bij de overheid, wordt politiek actief en verandert zijn naam in Sander Terphuis.

Vorig jaar verscheen zijn autobiografie onder de veelzeggende titel 'De worstelaar'. Daarin vertelt Sander Terphuis over zijn leven in Iran, zijn vlucht naar de vrijheid en over zijn liefde voor Nederland. Ondanks zijn visuele beperking gaat hij graag uitdagingen aan. Het leven van Sander kenmerkt zich door gedrevenheid, optimisme en veerkracht. En zijn motto is bergen beklimmen, drempels overwinnen en dromen najagen.

Inmiddels heeft Sander Terphuis op vele podia gestaan om lezingen te verzorgen voor een divers publiek; gevolgd door boeiende en waardevolle discussies met het publiek. Zo sprak Sander op 5 mei 2015 op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei op het Malieveld in Den Haag over de betekenis van de vrijheid. Hij weet het publiek te raken door abstracte thema's concreet en tastbaar te maken.

Wilt u een boeiende en bevlogen spreker over actuele onderwerpen? Dan is deze Perzische vluchteling met een oer-Hollandse naam een aanrader! Kijk ook eens op www.sanderterphuis.nl

Onderwerpen

U kunt Sander Terphuis uitnodigen voor een lezing over o.a. de volgende thema's:

- Over de betekenis van vrijheid en democratie;
- Over de waarde van mensenrechten en rechtsstaat;
- Over de integratie van nieuwkomers en de Nederlandse identiteit;
- Over het vluchtelingenvraagstuk;
- Over de islam in de westerse wereld;
- Over de veerkracht en het optimisme, en het dromen najagen;
- Over de Perzische cultuur en poëzie.

Literair agent

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een lezing van Sander Terphuis?

Neem dan contact op met Dorine Holman

(Sanders literair agent) via dorine@dorineholman.nl.

Ze reageert binnen een dag. Zie ook www.dorineholman.nl



Recensies

Enkele recensie over Sander Terphuis, waarover meer te lezen op zijn website.

- ✓ 'In 1990 worstelt de jonge, zeer slechtziende Iraniër Ahmad Qeleich Khany zich letterlijk naar de vrijheid. In 1995 verandert Ahmad Qeleich Khany in immigrant Sander Terphuis. Hij is een overlever, een knokker.' Volkskrant
- ✓ 'Weinig vluchtelingen zijn in Nederland zo geestdriftig geïntegreerd als Sander Terphuis. En bijzonder levensverhaal van een Iraanse vluchteling met een Nederlandse naam.' Vrij Nederland
- ✓ 'Een moderne versie van de Nederlandse lijfspreuk "Je Maintiendrai". Deze gedreven dromer houdt zich stand in een nieuw land, in een nieuwe cultuur en in de Nederlandse politiek.' Thomas Erdbrink, Onze man in Teheran